

Belgesprek met Marjo 30 November

Ik vind de bartafel een leuk, positief idee. Maar let wel op: mijn zus zit bijv. in een rolstoel, dus maak ook een losse variant. Niet iedereen kan staan.

Ik heb ooit een groepssollicitatie gedaan, we moesten een elevator pitch doen, een gerecht kiezen en vertellen waarom je dat gerecht bent. Ik koos vislasagne, daar zitten duren en goedkope vissen in, dus ik kan omgaan met alle lagen uit de samenleving. Verder zit er structuur in door de vellen lasagna, deze structuur heb ik nodig om goed te kunnen werken.

Kijk eens naar het ongemakkelijk diner. <http://hetongemakkelijkdiner.nl>

We hebben laatst met de hulplijn een tweede Groet & Ontmoet avond georganiseerd. Bij de eerste hadden we reclame gemaakt, met de naam van de spreker erbij. De tweede keer hadden we geen spreker, toen was het meer om te evalueren, toen zijn er veel minder mensen gekomen. We weten niet of het daaraan ligt dat er minder mensen zijn gekomen, maar het zou natuurlijk wel kunnen.

Er zijn wel al verschillende soorten avonden met lezingen en dat soort dingen, over hoe de wijk beter kan, daarom denk ik dat een spel vorm leuk is, dan wordt het anders.

Ik denk ook dat het belangrijk is om een pakkende vraag te pakken voor zo'n avond. Hoe krijg je meer betrokkenheid? Hoe wordt het makkelijker om hulp te vragen?

Misschien dat de vrijwilligerspunt academie ook kan helpen met het onder de mensen brengen van het spel.