

Ik ben op zoek naar 'hidden knowledge', het liefst kennis die niet alledaags is. Dit hoeft niets te maken te hebben met kunst (mag wel). Dit kunnen routines, verzamelingen, hobby's of eigenzinnige gewoontes zijn. Het gaat me jullie persoonlijke kennis en hoe we samen met die kennis een verhaal neer kunnen zetten.

Wat zou echt zijn, de krullen of de kleur?

Hoi ik ben Maud! Die lach zullen jullie vaak gaan zien de komende tijd ;) Heb je vragen over wat ik kom doen? Stel ze gerust!



Ik heb wat leuke workshops bedacht waardoor we snel dingen kunnen gaan maken en jullie talenten en verhalen snel ontdekken.

Samen werken we naar een expositie toe die voor de kerstvakantie zal plaats vinden in Delfshaven!

Ik kom geen aapjes kijken, ik kom begrijpen en ontdekken!

Ik ben graag onder de mensen, ik houd van dansen, koken geeft me rust van alle drukte, ik ben erg nieuw-schierig, sommige mensen vinden me raar maar uiteindelijk vinden mijn vrienden dit het leukst aan me, ik houd van zomer en het ontdekken van onbekende dingen.

Het maken van prints is iets waar ik door herkent wil worden als ontwerper.

Ik houd van kleur om me heen. In mijn werk staat kleur ook vaak centraal en ik probeer zoveel mogelijk kleurrijke dingen te dragen.